

Historisk Samfund for Fyns Stift 1939–1989

Af *Hans Henrik Jacobsen*

Indtil 1939 var der to historiske samfund på Fyn: »Historisk Samfund for Svendborg Amt«, stiftet 1907, og »Historisk Samfund for Odense og Assens Amter«, stiftet 1912. Med årene indså man det formålstjenlige i at slå de to samfund sammen, og herom blev der fremsat forslag ved de to samfunds årsmøder i 1938. Et udvalg, bestående af tre medlemmer fra hvert af samfundene, havde udarbejdet love for et samfund, der skulle dække hele stiftet, og hensigten hermed begrundedes som følger: »Ud fra den betragtning, at Fyns Stift i historisk, administrativ og kulturel henseende udgør en organisk helhed, at amtsgrænserne i sammenligning dermed har forholdsvis ringe betydning, at det fælles overhovedet betyder mere end det, der skiller, og at et for hele Fyns Stift fælles historisk samfund vil komme til at stå økonomisk stærkere end de to amtssamfund og derfor vil kunne påtage sig større opgaver og kunne byde sine medlemmer væsentlig mere og navnlig en større, lødigere, righoldigere og smukkere udstyret årbog . . . foreslås, at de to historiske amtssamfund fra 1. januar 1939 slutter sig sammen til et *Historisk Samfund for Fyns Stift*«.

Forslaget om at slå de to samfund sammen vandt almindelig tilslutning i begge samfund, hvor det vedtoges enstemmigt ved ekstraordinære generalforsamlinger den 5. maj 1938. Den 10. januar 1939 holdtes der for sidste gang årsmøde i de to samfund med aflæggelse af beretning og regnskab og valg af nye bestyrelsesmedlemmer, og senere samme dag holdtes der på Det nye Missionshotel i Odense stiftende generalforsamling i Historisk Samfund for Fyns Stift. Ifølge lovene skulle samfundet ledes af et repræsentantskab bestående af 24 medlemmer, hvori medlemmer af de to tidligere samfunds bestyrelser indgik, og repræsentantskabet sammensatte af sin midte et forretningsudvalg på 7 medlemmer. Dette forretningsudvalg kom til at bestå af lensbaron H. Berner Schilden Holsten, Langesø (formand), skoleinspektør J. Høirup, Nyborg (næstformand), revisor L. Larsen, Odense (kasserer), landsarkivar H. Hatt, Odense (sekretær), lærer H. C. Frydendahl, Krarup, museumsassistent Svend Larsen, Odense og friskolelærer Anton Mikkelsen, Søllinge. De tre sidste udgjorde skriftudval-

get, der sammen med sekretæren redigerede årbogen, der kom til at bære navnet »Fynske Årbøger«. Lensbaron Berner Schilden Holsten og skoleinspektør J. Høirup havde været medlem af bestyrelsen for hvert af de hidtidige samfund en lang årrække, og det var erfarne lokalhistorikere, der overtog posterne som henholdsvis formand og næstformand i den nye bestyrelse.

Samfundets formål er »at vække og nære den historiske interesse og at fremme studiet af den fynske øgruppes historie«, og dette formål søges nået ved udgivelse af arbejder vedrørende områdets historie samt ved afholdelse af møder og udflugter til historisk interessante egne og steder«. Formuleringen stammer fra de første vedtægter, og der har ikke på noget tidspunkt været ønske om at ændre ved den.

Historisk Samfund udgiver »Fynske Årbøger«, der i årets sidste kvartal fremsendes til samfundets medlemmer. Redaktionen har gennem de 50 år været varetaget af landsarkivar H. Hatt (1939–46), lektor Åge Fasmer Blomberg (1946–70) og lektor Hans Henrik Jacobsen (1970–). Ved bedømmelse af fremsendte artikler bistås redaktøren af et skriftudvalg, bestående af tre af forretningsudvalgets medlemmer. Yderligere har Historisk Samfund stået bag en halv snes særpublikationer i bogform, og i samarbejde med Landsarkivet er i duplikeret form udgivet 11 afhandlinger i serien »Historiske Studier fra Fyn« (1977–82). I nær fremtid er der planer om at genudgive Hofman Bangs beskrivelse af forholdene inden for landbruget i Odense amt fra 1843, og realiseres planen, vil det være den hidtil største publikation, man har bundet an med. – Om samfundets publikationsvirksomhed kan der yderligere læses i artiklen »Fynske Årbøger 1939–79« (årg. 1979, si. 127 ff.).

Hvad en væsentlig del af samfundets medlemmer imødeser med glæde er de *udflugter*, der arrangeres i sommerhalvåret. Den første udflugt, Historisk Samfund for Fyns Stift afholdt, fandt sted den 15. juni 1939, og den gik til Nyborg, hvor man så Nyborg slot, Mads Lerches gård og kirken og senere på dagen aflagde besøg på Rygård. Det var en heldagstur, hvor frokosten blev indtaget på restaurant Christianslund, eftermiddagskaffen på Ørbæk kro. Samfundet talte på det tidspunkt godt 1500 medlemmer, og for at sikre deltagerne den bedst mulige orientering, havde man arrangeret det således, at programmet blev gentaget den følgende søndag.

På grund af de vanskelige trafikforhold afholdtes der ingen udflugt i 1940, men til gengæld en række møder den efterfølgende vinter i samarbejde med Højskoleforeningen, Foreningen Norden, Sønderjysk Forening og Dansk-nordisk Ungdomsforbund. Emnet var dansk national selvhævdelse gennem tiderne, og der var – ikke mindst på baggrund af de aktuelle forhold – god tilslutning. Det ønske, der lå

bag, understregedes af formanden ved det følgende årsmøde, hvor han »omtalte det sidste års alvorlige begivenheder, der måtte tilskynde til at søge håb og trøst ved fordybelse i fædrelandets historie«. – Kun i 1943 forsøgte man sig med en udflugt, der gik til Svendborg og Tåsinge, og de trafikale vanskeligheder taget i betragtning var tilslutningen god. Det følgende år blev der hverken afholdt årsmøde eller udflugt.

Næste gang, der blev kaldt på medlemmerne, var den 24. august 1945, hvor der både var udflugt og årsmøde. Turen gik til Den fynske Landsby, der var indrettet i årene forinden, og senere på dagen afholdtes der generalforsamling i Katedralskolens solennitetssal.

Der har ikke mindst været interesse for besøget på fynske herregårde. I de første år var der som regel to herregårde på programmet for en udflugt, og flere gange nåede man at aflægge besøg på tre herregårde på én dag, i 1949 således på Sanderumgård, Rønninge Søgård og Juelsberg, i 1954 på Juulskov, Lykkesholm og Glorup. Hvad man overkom på én dag fremgår f.eks. af programmet for udflugten den 26. maj 1957: Kl. 11 samledes man på Harritslevgård, hvor lektor Blomberg holdt foredrag om gårdens historie, hvorefter der var lejlighed til at se riddersalen og nærmere studere den gamle renaissancegård. Efter at den medbragte frokost var nydt i restaurant Fredskoven i Bogense, gik turen til Gyldensteen, hvor lensbaronen – efter lektor Blombergs orientering om gårdens historie – åbnede slottet for deltagerne, der fik lejlighed til at se de mange kunstneriske og historiske skatte, som slottet rummer. Derefter gik turen til Sanderumgård, hvor lektor Blomberg ligeledes orienterede. Udflugten afsluttedes i Norup kirke, hvor sognepræsten holdt foredrag. Over 600 af samfundets medlemmer deltog, og som ved de øvrige udflugter dengang foregik det i privatbiler.

Ved flere af udflugterne i 1950'erne taltes der 6–700 deltagere, og der må have været problemer både i forbindelse med parkering og rundvisning. Man var da også betænkelig, da der i 1959 arrangeredes udflugt til Langeland med besøg på Tranekær og Egeløkke. 600 deltog i turen, men man kunne notere sig, at »det lykkedes færgerne at klare overførslen af de mange mennesker og biler«. Det største fremmøde i samfundets historie er nok noteret den 4. juni 1950, hvor godt 700 aflagde besøg på Egeskov og Arreskov. Omtrent samme antal deltog den 24. maj 1959 i turen til Erholm, Assens og Wedellsborg.

Siden har fremmødet – heldigvis – ikke været så stort. Ved besøg på herregårde og i nyrestaureerede kirker er der normalt et par hundrede deltagere, i øvrige ture sjældent under 100 deltagere. I alt har der gennem årene været aflagt besøg på ca. 50 fynske herregårde, et tilsvarende antal kirker samt en række museer og andre steder af historisk



Historisk Samfund på udflugt til Harrislevgård. Billedet stammer fra en tid, hvor udflugter til fynske herregårde samlede 6–700 deltagere.

interesse. Overalt er der vist samfundets medlemmer en enestående gæstfrihed, og der er på disse udflugter åbnet adgang til mange kultur-skatte, som der normalt ikke er adgang til.

I de senere år har man flere gange benyttet udflugter og møder til at markere historiske mærkedage: I 1980 aflagde man således i anledning af 200-året for Vedel Simonsens fødsel besøg på Elvedgård, og på selve 200-årsdagen nedlagde samfundet en krans ved mindestenen samme sted. – I anledning af 200-året for Grundtvigs fødsel aflagde man i 1983 besøg på Egeløkke på Langeland, og i 1988 var Historisk Samfund medarrangør af Rasmus Rask-festdag på 200-årsdagen for sprogforskerens fødsel. Ved foredrag i vinteren 1988–89 har man markeret 400-året for Christian IV's fødsel, 200-året for Stavnshåndets ophævelse og 125-året for krigen 1864.

Man har ikke kun holdt sig til det fynske område. I 1954 gik turen til Rosenvold og Clausholm, året efter til Tirsbæk og Jellinge, og siden er ofte den ene af årets udflugter gået til historiske seværdigheder uden for Fyn, adskillige gange til Jylland og Sydslesvig, enkelte gange til Sjælland og Lolland.

På eget initiativ og økonomisk ansvar arrangerede formanden i årene omkring 1980 en række ture i danskernes fodspor uden for landets grænser, bl.a. til England, Normandiet og Gotland, og der var god tilslutning.



Historisk Samfund på udflugt til Egeskov i maj 1986.

Indtil 1954 arrangeredes der én årlig udflugt, normalt i slutningen af maj eller begyndelsen af juni. Efter at der nogle år havde været afholdt to årlige udflugter, udvidedes antallet, og i de senere år har der oftest været to heldags- og to halvdags-udflugter på programmet. Der arrangeres buskørsel, og efterhånden foretrækker størsteparten af deltagerne denne form for transport under udflugterne.

1967–75 afholdt man »Historisk dag« på en bestemt egn af Fyn, hvor der nogle gange i løbet af dagen orienteredes om en række historiske seværdigheder. En del deltog, men man fornemmede, at interessen for ture med fast program var større, og siden har man holdt sig til den traditionelle form for udflugt.

Årsmødet afholdes i januar kvartal, som regel i marts måned, og i tilslutning til generalforsamlingen holdes der et foredrag. Normalt foregår det i Odense, men enkelte gange har man henlagt mødet til andre steder på Fyn.

Periodevis har der været afholdt en serie foredrag i løbet af vinteren. Det skete første gang i november 1958, hvor der afholdtes et foredrag i Odense og et i Svendborg, og igen året efter, hvor der holdtes foredrag i Odense, Kerteminde og Fåborg. I 1964 var der anledning til ved et foredrag at markere 100-året for 1864, og siden årene omkring 1970 har der normalt været afholdt et par foredrag i løbet af vinteren. I de første år afvikledes årsmøde og foredrag i Katedralskolens solennitetssal og Centralbibliotekets mødesal, siden på Møntergården og Stiftsmuseet; i de senere år har møder været henlagt til Skt. Knuds kirkes mødesal. Ofte har det været faghistorikere, der har øst af deres viden, og der har normalt været 50–100 tilhørere. Blandt foredragsholdere, der har gæstet samfundet, kan nævnes professor Axel Steensberg, professor Aksel Christensen, lektor Jørgen Hæstrup, generalkonsul Troels Fink, rigsantikvar Johan Hvidtfeldt, professor H. P. Clausen, professor Tage Kaarsted m.fl. Den, samfundets medlemmer oftest har haft lejlighed til at høre, er samfundets mangeårige sekretær og formand, lektor Blomberg. Med sin store indsigt i fynsk lokalhistorie – og specielt med sit indgående kendskab til den fynske adel – har han gennem sine orienteringer og foredrag formået at gøre et besøg på en fynsk herregård spændende. Han er en god fortæller, og gennem de mange år, han har ledet udflugterne, er der med stor interesse blevet lyttet til hans beretninger.

At det har været et interessant arbejde at varetage ledelsen af Historisk Samfund til bedste for dets medlemmer, viser den kendsgerning, at samfundet gennem de 50 år kun har haft 4 formænd:

Ved sammenlægning af de to samfund i 1939 valgtes lensbaron *H. Berner Schilden Holsten* til formand. På det tidspunkt havde han allerede

en lang årrække været beskæftiget med lokalhistorie: I 1918 var han blevet indvalgt i bestyrelsen for Historisk Samfund for Odense og Assens Amter, og i perioden 1924–34 havde han haft posten som næstformand, i perioden 1934–39 posten som formand. Med det kendskab, han havde til nordfynske forhold, indvalgte han i 1920 i bestyrelsen for Nordfyns Museum, og han havde posten som næstformand 1920–32 og som formand 1932–67. – Lensbaronen havde en sjælden evne til at omgås mennesker og komme i kontakt med dem. Han havde et nært forhold til ejerne af mange af de fynske herregårde, og det skyldtes ikke mindst hans retskafne karakter og elskværdige væsen, at så mange døre til vore kulturminde åbnedes for samfundets medlemmer. Han var beskedenheden selv og gav indtryk af at befinde sig godt ved samfundets arrangementer, som han yderst sjældent svigtede. I mere end én forstand var han en rank skikkelse.

Lensbaron Berner Schilden Holsten døde i 1967, 86 år gammel, og han havde da været formand for Historisk Samfund for Fyns Stift i 28 år. Han efterfulgtes af lektor *Åge Fasmer Blomberg*, Langesø, der en årrække som sekretær havde været drivkraften bag samfundets virksomhed og således ofret det meget af sin tid. Som ung historiker ved Katedralskolen blev han hurtigt involveret i Historisk Samfunds arbejde. I 1941 blev han medlem af repræsentantskabet, og 5 år senere blev han indvalgt i forretningsudvalget. I årene 1946–68 var han samfundets sekretær og den, der påtog sig det praktiske arbejde i forretningsudvalget. Formanden havde i ham en uvurderlig støtte og kunne forlade sig på, at udflugter og andre arrangementer blev tilrettelagt til medlemmernes tilfredshed. I en lige så lang årrække var lektor Blomberg redaktør af *Fynske Årbøger*. Med sin store indsigt i fynsk historie forstod han i samarbejde med Skriftudvalget at udvælge værdifulde artikler og variere stoffet i en sådan grad, at der var noget for enhver smag, spændende fra den videnskabelige til den mere folkelige fremstilling. Selv har lektor Blomberg et omfattende historisk forfatter-skab bag sig: Ikke mindre end 15 artikler fra hans hånd er med årene offentliggjort i *Fynske Årbøger*, og dertil kommer en lang række artikler i andre tidsskrifter, »Fåborg Bys Historie I–II« (1955–56) og sidst, men ikke mindst disputatsen »Fyns vilkår under svenskekrigene 1657–60« (1973). – Da lektor Blomberg den 30. august 1984 fyldte 80 år, hædrede man ham for hans indsats ved at udnævne ham til æresmedlem af Historisk Samfund.

Efter sammenlagt 25 år som sekretær og formand trak lektor Blomberg sig tilbage i 1970, og formandsposten blev overtaget af konsulent *Aage Lauritzen*, Ulbølle. Siden 1964 havde han været medlem af såvel repræsentantskab som forretningsudvalg, og som næstformand var



Til venstre lensbaron H. Berner Schilden Holsten (1881–1967), formand for Historisk Samfund 1939–67. – Til højre lektor Åge Fasmer Blomberg (f. 1904), sekretær for Historisk Samfund 1946–68, formand 1968–70, redaktør af Fynske Årbøger 1946–70.

det naturligt, at han overtog ledelsen. Sin store interesse for historien ønskede han at bibringe samfundets medlemmer, og der blev i hans tid som formand taget en række nye initiativer. Ud fra et ønske om at styrke historien på det folkelige plan arrangerede han en årrække »Historisk dag« i de enkelte dele af Fyn, og med sin store interesse for det gamle danske land syd for grænsen arrangerede og ledede han kyndigt en række ture til dette område. Også andre lande, hvor danskerne tidligere havde søgt at sætte deres spor, nærede han stor interesse for, og det resulterede i, at han 1978–81 hvert år arrangerede en udenlandsrejse for samfundets medlemmer. – Ved generalforsamlingen i 1983 trak konsulent Lauritzen sig tilbage som formand, og som tak for sin indsats for Historisk Samfund udnævntes han til dets æresmedlem.

Formandsposten blev 1983 overtaget af lærer Jørgen Engholm Pedersen, Ringe, og han har på en solid og dygtig måde videreført samfundets traditioner.

Historisk Samfund for Fyns Stift kom ved sammenlægning af de to tidligere samfund til at tælle ca. 1500 medlemmer. Den stilfærdige tilværelse, samfundet var tvunget til at føre under krigen, medførte øget tilgang umiddelbart efter krigen, og ved årsmødet i 1946 kunne man notere et medlemstal på 1750, hvilket er det største i samfundets halvtredsårige historie. I 1950'erne lå medlemstallet på ca. 1500, omkring

1970 på ca. 1200, omkring 1980 på ca. 1000. Siden har det ret konstant ligget mellem 900 og 1000. Selv om samfundet gennem en lang årække har haft en stabil medlemskreds, er det ønskeligt, at tilgangen øges, og bestyrelsen håber, at de tiltag, der er taget initiativ til på det sidste, må betyde, at endnu flere får glæde af et medlemskab af Historisk Samfund.

Da Historisk Samfund for Fyns Stift stiftedes i 1939, udgjorde kontingentet 3 kr. pr. husstand. Siden er kontingentet steget i takt med udgifterne, og i dag udgør det 75 kr. pr. husstand. Den eneste gang, hvor kontingentforhøjelse synes at have affødt diskussion, var i 1942, hvor det blev bragt i forslag, at kontingentet skulle stige fra 3 kr. til 3,50 kr. Det var – sådan som det har været det siden – de stigende udgifter til trykning af årbogen, der var afgørende, og en formindskelse af årbogen blev bragt i forslag for at hindre den foreslåede kontingentforhøjelse. Heller ikke dengang savnede man kvalificeret stof til årbogen, og mod en kontingentforhøjelse på 50 øre fik den lov til at beholde det omfang, som den havde haft siden samfundets start.

Også i dag er det trykkeudgifter, der udgør langt den største post blandt udgifterne, og det synes at gælde som en tommelfingerregel, at indkomne kontingenter skal svare til trykkeudgifterne. Øvrige udgifter bæres af de tilskud, som de historiske amtssamfund modtager fra stat, amt og kommuner. – En jubilæumsfond blev oprettet i 1981, hvor man markerede 75-året for oprettelse af det første historiske amtssamfund på Fyn, og det er hensigten, at de midler, der med årene tilføres denne fond, skal anvendes til at løse større opgaver, som måtte vise sig.

Hvad der er forblevet så godt som uændret gennem de 50 år er samfundets vedtægter. Kun i 1967 blev der vedtaget en ændring, idet forretningsudvalget udvidedes fra 7 til 11 medlemmer. Repræsentantskabet bevarede, men man har nu fundet tiden inde til en strukturændring i ledelsen, og dette spørgsmål vil blive taget op i nærmeste fremtid.

Dette må ingenlunde tages som et tegn på, at Historisk Samfund – som det er tilfældet med mange andre foreninger – befinder sig i en krise. Tværtimod! Samfundet har en stabil medlemskreds, og man har gennem de senere år kunnet mærke en øget interesse for lokalhistorie. Den aktive del af medlemsskaren giver udtryk for tilfredshed, og samfundet har indtil i dag aldrig befundet sig i den situation, at et arrangement har måttet aflyses på grund af manglende tilslutning.

Hvad man med interesse tager del i, bør man som bekendt dele med andre, og det er vort håb, at vore medlemmer også vil gøre en indsats for at udbrede kendskabet til Historisk Samfund og dets virksomhed.

Medlemmer af Forretningsudvalget

	Medlem af Forretnings- udvalget	Medlem af Repræsentant- skabet
Museumsinsp. Svend Larsen, Odense	1939-45	1939-64
Førstelærer H. C. Frydendahl, Krarup	1939-46	1939-46
Landsarkivar H. Hatt, Odense	1939-46	1939-46
Friskolelærer Anton Mikkelsen, Søllinge	1939-49	1939-46
Statsaut. revisor L. Larsen, Odense	1939-53	1939-53
Skoleinspektør J. Høirup, Nyborg	1939-58	1939-58
Lensbaron H. Berner Schilden Holsten, Langesø	1939-67	1939-67
Lektor Åge Fasmer Blomberg, Langesø	1945-70	1940-85
Landsarkivar Poul Bagge, Odense	1946-51	1946-51
Gdr. Hans Peter Hansen, Eskildstrup	1948-70	1947-70
Friskolelærer Garnæs Petersen, Refsvindinge	1949-64	1949-70
Landsarkivar C. Lindberg Nielsen, Odense	1952-73	1952-73
Bankdirektør Erik Nærø, Odense	1954-82	1954-82
Overlæge Hans Bjerre, Fåborg	1959-61	1959-61
Overbibliotekar J. Holck, Assens	1961-67	1939-75
Konsulent Aage Lauritzen, Ulbølle	1964-83	1964-83
Lektor Hans Henrik Jacobsen, Næsby	1965-	1964-
Programleder Aage Petersen, Middelfart	1967-70	1962-70
Museumsdirektør Niels Oxenvad, Odense	1967-	1967-
Museumsinsp. Erling Albrechtsen, Odense	1967-82	1967-89
Fru Sigrid Lollesgaard Rasmussen, Rudkøbing	1968-69	1968-69
Univ. lektor Søren Mørch, Odense	1968-82	1968-82
Sognepræst Knud Bugge Villadsen, Tanderup	1970-71	1968-71
Cand. jur. Johanne Larsen, Skårup	1970-82	1970-82
Overlærer Jens Møllerup, Rudkøbing	1970-	1968-
Sognepræst Laust Kristensen, Ejby	1971-77	1971-77
Landsarkivar Anne Riising, Odense	1973-	1973-
Urmager Alf Faxøe, Nyborg	1974-	1970-
Univ. lektor Finn Stendal Pedersen, Fraugde	1977-	1977-
Lektor Hugo Madsen, Kerteminde	1982-	1974-
Lærer Jørgen Engholm Pedersen, Ringe	1982-	1976-
Kontorchef Erhardt Clausen, Assens	1982-	1978-
Gdr. Svend Kristiansen, Bolmerod	1982-	1982-
Overpostbud Anders Jæger, Bogense	1983-85	1973-
Sygeplejerske Inger Jørgensen, Bogense	1985-	1984-
<i>Formand</i>		
Lensbaron H. Berner Schilden Holsten	1939-67	
Lektor Åge Fasmer Blomberg	1968-70	
Konsulent Aage Lauritzen	1970-83	
Lærer Jørgen Engholm Pedersen	1983-	
<i>Næstformand</i>		
Skoleinspektør J. Høirup	1939-58	
Overlæge Hans Bjerre	1959-61	
Overbibliotekar J. Holck	1961-67	
Konsulent Aage Lauritzen	1967-70	
Museumsdirektør Niels Oxenvad	1970-82	

Historisk Samfund for Fyns Stift 1939–1989

Lærer Jørgen Engholm Pedersen	1982–83
Kontorchef Erhardt Clausen	1983–

Kasserer

Statsaut. revisor L. Larsen	1939–53
Bankdirektør Erik Nærø	1954–82
Lektor Hugo Madsen	1982–

Sekretær

Landsarkivar H. Hatt	1939–46
Lektor Åge Fasmer Blomberg	1946–68
Lektor Hans Henrik Jacobsen	1968–73
Overlærer Jens Møllerup	1973–

Redaktør af »Fynske Årbøger«

Landsarkivar H. Hatt	1939–46
Lektor Åge Fasmer Blomberg	1946–70
Lektor Hans Henrik Jacobsen	1970–

Øvrige medlemmer af repræsentantskabet

Pastor emer. J. Chr. Clausen, Korinth (1939–41), læge B. Møller, Tryggelev (1939–41), apoteker P. J. Neergaard, Odense (1939–41), gårdejer Albert Sandager, Ærø (1939–41), rentier Rasmus Jensen, Trunderup (1939–42), landsretssagfører H. Dela, Bogense (1939–43), forpagter Chr. Hansen, Østrup (1939–49), branddirektør Chr. Behrendt, Middelfart (1939–49), lærer P. R. Olsen, Salby-Tårup (1939–60), gdr. Kr. Hansen, Årslev (1939–67), gdr. A. Dinesen, Bukkerup (1939–68), dyrlæge Philip Hansen, Knarreborg (1939–68), statshusmand K. Priisholm, Tåsinge (1939–70), cand. pharm. H. Brandt, Fåborg (1939–72), museumsinsp. Ove Marcussen, Svendborg (1939–75), gdr. Svend Frederiksen, Åsum (1939–82), politimester V. Woll, Kerteminde (1940–58), forpagter Erik Hansen, Sandager pr. Gislev (1942–44), grev Gregers Ahlefeldt-Laurvig-Bille, Fjellebro (1942–57), førstelærer Anders Kristensen, Rise (1942–60), tandlæge Chr. Kiilsgaard, Rudkøbing (1942–68), læge Knud Ehlert, Bogense (1942–73), arkivar H. B. Seesten, Odense (1946–63), sognerådsformand Gunni Rud, Horne (1948–70), politimester Th. Beckett (1949–56), lærer Edv. Rasmussen, Otterup (1951–63), politimester Ib Trollé, Middelfart (1956–62), restauratør J. Due Nielsen, Kerteminde (1958–74), rektor Knud Stenbjerre, Nyborg (1959–68), overlærer J. Weber, Marstal (1960–), apoteker Jens Strøyberg, Assens (1961–70), malermester Poul Fredholm, Tåsinge (1965–73), gårdejer Rasmus Halsted, Glamsbjerg (1968–77), sognepræst O. J. Hansen, Ryslinge (1970–75), museumsinsp. A. Dencker-Jensen, Vester Skerninge (1970–76), overbibliotekar Jørgen Meedom, Assens (1971–78), redaktør Edv. Andersen, Fåborg (1972–87), vejmand Arne Hansen, Tåsinge (1974–81), gdr. Ejler Rabølle, Sandager (1975–78), gdr. Chr. Dan Jensen, Åstrup (1976–88), museumsinsp. Henrik Jansen, Ryslinge (1976–), fru Marie Frederiksen, Åsum (1977–), overbibliotekar K. Møller, Middelfart (1978–84), sognepræst Didier Gauthier, Landet (1981–), museumsinsp. Erland Porsmose, Kerteminde (1982–), lærer Poul Jørgensen, Hårby (1983–), overlærer Tage Heuncke, Lindelse (1983–86), rektor J. Weiss-Pedersen, Middelfart (1984–), direktør Jørgen Svarer, Ærøskøbing (1984–), lærer Henrik Gade, Rudkøbing (1986–), forstander Kaj Mehr, Fåborg (1987–), sognepræst Jens Rasmussen, Vester Åby (1988–).