

LENSBARON H. BERNER SCHILDEN HOLSTEN

Af Johannes Høirup.

„Historisk Samfund for Fyns Stift“ bringer sin afholdte formand de hjerteligste lykønskninger på 70 års dagen med en dybtfølt tak for den dygtige ledelse af foreningens arbejde gennem en lang årrække!

18 år gammel tog Hans Berner Schilden Holsten sin studentereksamen og året efter filosofikum. Under studierne i København blev han optaget af genealogiske og personalhistoriske undersøgelser, og den interesse har holdt sig livet igennem. Han har været en samler og forsker, der grundigt har studeret sin slægts og sine ejendommers historie. Han er tillige en af vort lands få heraldikere.

1911 overtog han administrationen af Langesø. 1923 blev han ejer af godset og medejer af Holstenshuus og 1927 ejer af Clausholm.

Fra 1906—16 udgav han „Danske Herregårdes Ejere“, 1911 „Dronning Anna Sophie på Clausholm“, og fra 1918—23 var han medlem af redaktionen af „Danske Herregårde ved Aar 1920“. Fra 1939—47 har han sammen med dr. phil. Albert Fabritius udgivet 8 store, smukke, rigt illustrerede bind af „Lehnsbaron Hans Berner Schilden Holstens Slægtetog“.

Også for Fyns historie viste lensbaronen interesse. Tidlig kom han ind i bestyrelsen for „Odense og Assens Amters historiske Samfund“, blev næstformand og siden formand. Fra 1933 har han været formand for Nordfyns museumsforening, der ejer de store samlinger i museet på Bogense rådhus. 1941 modtog han den Hjelmstjerne-Rosencroneske stiftelses sølvmedaille som anerkendelse for sit arbejde.

Også på andre områder har hans store arbejdsevne været taget i brug. Fra 1921—29 var han formand for Vigerslev sogneråd. Han sidder i bestyrelsen for „Samfundet for dansk Genealogi og



Lensbaron H. Berner Schilden Holsten.

Personalhistorie“, for „Majoratsforeningen“, for „Foreningen af Skov- og Landejendomsbesiddere i Danmark“ og er medlem af repræsentantskabet for „Fyens Disconto Kasse“.

Tidligere havde Fyn to historiske samfund, et for Odense og Assens amter og et for Svendborg amt. Men Fyn er en enhed. Ingen tænker på amtsskel, når det drejer sig om Fyns historie, eller når man besøger de historiske steder. Og det er klart, at eet stort samfund med mange medlemmer kan udgive en større og bedre årbog, end to små samfund kan magte. Derfor skete sammenslutningen i 1939. Og det var da så lykkeligt, at formanden i Odense-Assens samfundet havde så stærk tilknytning til Svendborg amt, idet han var født der, på Holstenshuus, at medlemmerne også i dette amt følte, at han var en af deres egne. Hertil kom, at han i sin formandstid i Odense-Assens samfundet havde udført et fortrinligt arbejde og vist stort initiativ, så alle fandt, at han måtte blive formand for „Historisk Samfund for Fyns Stift“.

I de 12 år, der er gået siden sammenslutningen, har det også vist sig, at lensbaronen er den rette mand på formandspladsen. De årlige generalforsamlinger er stærkt besøgte, og mange ypperlige foredrag er blevet afholdt. Sommermøderne med besøg på mange historiske herregårde har en overvældende tilslutning, og de store, gode årbøger med lødige og afvekslende artikler overgår langt de tidligere udgivne amtsårbøger. Alle medlemmer føler sig derfor i taknemlighedsgæld til formanden og har kun det ønske, at lensbaronen endnu i en lang årrække vil ofre tid og kræfter på ledelsen af Historisk Samfund for Fyns Stift.

Også på repræsentantskabets vegne vil jeg gerne udtale en hjertelig tak overfor formanden for ledelsen af vore møder. Alt er vel forberedt, og forslagene er omhyggeligt udarbejdede og gennemtænkte, så behandlingen hurtigt kan føre til vedtagelse af et godt resultat.

Derfor bringer vi vor formand vore varmeste lykønskninger på 70 års dagen og udtaler vore bedste ønsker for de kommende år.