

## Mindesmærket om Kampene i Fauerskov under Grevefejden 1534—35.

Ved *F. Hjort*.

Under Historisk Samfunds Generalforsamling i Marts i Aar kom Husmand *Peder Rasmussen* (Drejer) fra Fauerskov hen til mig og bad mig om at være Befolkningen i Fauerskov behjælpelig med at faa rejst et Mindesmærke om Kampene i Fauerskov 1534—35.

Dette Ønske var det mig en stor Glæde at efterkomme, og jeg tog faa Dage efter derover, hvor jeg sammen med en Del af Sognets Befolkning enedes om at danne en Komité til at arrangere hele Sagen. Denne kom til at bestaa af Sognepræsten, Pastor *Haugaard* i Kjerte, Fru *Dalgaard* i Ørsbjerg, Gaardejer *Jeppe Jeppesen* og Fru *Hansen* i Fauerskov, Husmand *Peder Rasmussen* og Frøken *Larsen*, Fauerskov, Gaardejer *Petersen*, Lunge, Dyr læge *Fr. Rasmussen*, Indslev, Folketingsmand *Carlsen-Skiødt* i Odense og *Fr. Hjort*, Baagegaard.

I Løbet af kort Tid blev det Komitéen klart, at der var god Stemning for Sagen overalt i Sognet, hvor hver eneste bosiddende Mand har ydet sit Bidrag til Mindesmærket; men ingen undrer sig over, at disse Bidrag i nogen Maade har Mærker af de vanskelige økonomiske Forhold i denne Landbrugsegn. Man vedtog at rejse Mindesmærket paa det Sted — nær ved hvor Slaget stod i September 1534 — hvor Vejen fra Gjelsted støder til Vejen, der kommer over Kjertebro og gaar forbi Fauerskov Mølle. Mindesmærket blev rejst paa en Trekant, der ligger midt imellem de 3 Veje paa en Høj dér, og bestaar af en stor, pæn Granitsten, som vi fandt nær Kjertebro i en Lavning lige op ad Brende Aa. Den har saaledes i Tidernes Morgen ligget paa Bunden af den ret brede Fjord, som i sin Tid var den eneste Adgangsvej for Befolkningen fra denne Egn til Bæltet og den store Verden.

Under Arbejdet med at tildanne Pladsen og Vejene omkring Mindehøjen blev der fundet flere Grave med Urner med Aske i fra Tiden kort efter Kristi Fødsel, ligesom der ogsaa blev fundet

643

et Par stensatte Ildsteder, hvor man antagelig har brændt Ligene. Saaledes er Højen ogsaa bleven et Mindesmærke over de Mennesker, som her er jordfæstede for henved 2000 Aar siden.

Paa Mindestenen staar følgende:

MINDE  
OM KAMPENE I FAUERSKOV  
UNDER GREVEFEJDEN 1534—35



GUDS FRED MED DEM DER SEGNET  
I KRIGENS TUNGE TID  
LAD KORSET STAA SOM TEGNET  
AT ENDT ER BRODERSTRID

Og paa Bagsiden staar:

REJST 1934



Personerne paa Billedet er Komitéens Medlemmer.

Mindesmærket kan jo paa en Maade ogsaa opfattes som et Minde om den sidste Borgerkrig i Danmark — lad os haabe, at den fremdeles vil blive den sidste!

\* \* \*

Afsløringen fandt Sted den 23. September ved korte Taler af Pastor Haugaard og Hjort, Baagegaard, hvorefter Biskop Rud prædikede i Kjerte Kirke, og Carlsen-Skiødt holdt historisk Foredrag i Forsamlingshuset, alt i et stormende og regnfuldt Efteraarsvejr.

