

Et Præsteepitafium i Husby Kirke.

Ved Pastor A. R. Idum, Føns.

I Husby Kirkes søndre Kapel hænger der oppe paa den sydlige Væg et Epitafium af Træ, som en af Præsteenkerne har sat til Minde om sine 2 Mænd. Det har voldt mig lidt Vanskelighed at tyde Indskriften, da den er noget udvisket og paa anden Maade mærket af Tidens Tand. Det kunde fortjene at blive restaureret af en sagkyndig Haand. Epitafiet er forsynet med Billeder. Indskriften lyder:

Enkens

salige For — Fædris oplifvede Støfv.

Her hviler *Jacob Jacobsøn*, en Præst i Liv oc Lære
saa skicket oc saa skickelig
at hver hans Støv maa ære.

Med *Peder Thestrup Rasmussen*
en Mand oprigtig from.

Paa sin jevnchristen slog ej Vrag
men lod hver Gud i Dom.

Mand efter anden fick oc *Lene Jørgensdatter*
til Hustrue, som af Dyd ret ædel, alle skatter.

Gudfrygtig, ærbar, from,
Fornuftig, tavs hun var,

saa hun med sine Mænd Gud skuer engleklar.

Til Oplysning tjener følgende:

Jacob Jacobsen var Søn af Præsten i Viby paa Hindsholm: *Jacob Jacobsen* og Hustru *Anna Pedersdatter* og var født i Novbr. 1602. 8. April 1638 blev han ordineret til Kapellan i Husby, og den 1. Oktbr. s. A. blev han Sognepræst. 1641 ægtede han *Cathrine Ottosdatter Seeblad*, som da var Enke efter Borgmester *Poul Schinckel* fra Kerteminde. Siden ægtede han *Lene Jørgensdatter Zehrmann*, der stammede fra Norge. *Jacob Jacobsen* var Broder til Biskop over Fyns Stift: *Laurids Jacobsen*; han døde 10. Jan. 1660.

Peder Rasmussen Thestrup, ordineredes 2. Marts 1660. Han var født i Thestrup i Maarslet Sogn (ved Aarhus) 1625. Han ægtede sin Formands Enke og døde 23. Maj 1682. Hendes Dødsaar kender jeg ikke.

(Væsentlig efter *Wibergs Præstehistorie*).