

## Præsterne i Asperup-Roerslev.

Ved Pastor *A. R. Idum*, Føns.

Asperup Kirke er en Marie-Kirke,  
indviet til Vor Frue; Roerslev Kirke  
er indviet til St. Peter

### *a) For Reformationen.*

Anders Olufsen nævnes 31. 10. 1440 i et Tingsvidne fra Vends Herred Ting sammen med en Del andre Præster her fra Herredet. Han var Biskop Navne Johansens Official\*) i Vends Herred og havde til Kapellan en Niels Jensen.

Mads Bang nævnes 1484 i et Tingsvidne vedrørende Brænderup Præstegaard.

Hans Nielsen nævnes 21. 10. 1504 i et af ham udstedt Vidnesbyrd, ligesaa i 1513. Endvidere staar hans Navn med Aars-tallet 1508 paa den gamle Egetræs Kirkedør i Asperup Kirke.

Indskriften lyder: Anno Domini MDVIII tutores.\*\*\*) Her Hans Nielsen oc Anders Hansen. Anders Smed fecit.\*\*\*\*)

Hans Bang af Bogense fik 1530 af Biskoppen Lov til at tage Sogdenes præstelige Indtægter og holde Kapellan i sit Sted. Dette var ikke ualmindeligt i Slutningen af den katolske Tid; han har muligvis ikke en Gang været præsteviet. Som hans Kapellaner — dog sikkert lutherske — har da de 2 følgende Præster virket.

\*) d. v. s. et Slags Provst, (Vikar) i Bispens verdslige Sager.

\*\*) d. v. s. Kirkeværger.

\*\*\*) d. v. s. har lavet [Døren].



DEN GAMLE KIRKEDØR I ASPERUP FRA 1508.

*b) Efter Reformationen.*

1. Laurids Jensen.

2. Rasmus Sørensen; han havde selv til Kapellan Hans Jørgensen, Fjellerup.

3. Laurids Jørgensen († 1584) kaldedes hertil fra Rostock. Han var født c. 1528 og døde 3. 4. 1584. I Kirken fandtes tidligere hans Ligsten med Indskrift: . . . meget gudfrygtig og retsindig. Han var gift med Magdalene . . . fra Odense; deres Datter: Magdalene ægtede Eftermanden.

4. Eiler Ottesen Bang 1584—1608. Han var født i Bogense c. 1553. [Navnet Bang optræder Gang paa Gang baade i Bogense og i Middelfart i Byernes ældre Historie; men om de

alle har hørt til den adelige Bang-Slægt, er mere end tvivlsomt]. Han havde tidligere været Rektor i Nysted, men blev 1578 afsat for Slagsmaal med Præsten i Kirken! 1581 blev han residerende Kapellan i Middelfart, hvorfra han 1584 kom hertil. Han var en lærd Mand, men vidste det ogsaa selv; han var i det hele noget indbildsk, og desuden tog han sig ikke sjældent en Taar over Tørsten, især naar han var sammen med Provsten fra Middelfart. Biskop Jacob Madsen skildrer ham saaledes: »Corpulentus, doctus, confidens ingenio, d. v. s.: korpulent, lærd, stoler for meget paa sin Begavelse, got passelig Mele.« 30. 1. 1593 blev han af Herredets Præster stævnet til Middelfart for Biskoppen, fordi han havde smædet sine Embedsbrødre for deres Lærdom og kaldt dem »vildfarende Lærere«\*) Han var som før nævnt gift med Formandens Datter: Magdalene; men de havde ingen Børn.

5. Niels Madsen Rydberg 1609—1619. Han er født i Middelfart 1582 og Søn af Raadmand Mads Nielsen Ryberg og Hustru Birgitte Hansdatter Bang. 1692 blev han Student fra Middelfart latinske Skole; hans Fader havde under Biskop Jacob Madsens Besøg i Byen 20. 8. 1591 givet 100 Mark til fattige Børns Beklædning i Skolen. 1609 kaldedes han til personel Kapellan for Asperup-Rørslev, men blev først ordineret 8. 9. 1614 med Ret til at faa Sognekaldet.\*\*\*) Det gik iøvrigt ikke saa glat med hans Udnævnelse. Biskoppen og Kongen havde varmt anbefalet Mag. Peder Mikkelsen Arboe — som senere fik Gamburg Kald --- til Sognepræst; men Sognemændene i Asperup-Rørslev brød sig ikke derom. De har under 26. 2. 1609 udstedt Kaldsbrev til Hr. Niels Rasmussen uden at spørge Provsten til Raads. Ingen af de 2 fik altsaa Kaldet. — I Rybergs korte Præstetid her brændte Præstegaarden. 1619 blev Ryberg Sognepræst i Middelfart, og Aaret efter Provst. Han døde 1628 og begravedes 10. 10. Hans Hustru, Sidsel Jespersdatter, var Datter af Præsten i Østrup-Hjadstrup: Jesper Lauritzen og Hustru Magdalene Christophersdatter Krag. De havde 1 Søn og 1 Datter.

6. Erik Nielsen Arensbach 1619—1654. Han blev 26. 2. 1617 ordineret til Kapellan i Middelfart; det maa have været til personel Kapellan, da han ikke findes i Fortegnelsen over de faste (residerende) Kapellaner. 1619 blev han Sognepræst her. Efter Epitafiet (se nedenfor!) var han født 1581. A. Samsing i Ny kirkehist. Saml. VI, S. 743 angiver Aaret til 1584. Wibergs Præstehist. siger 1576 eller 1579; men dette er sikkert urigtigt.

\*) Pontop. Ann. III, S. 502.

\*\*\*) Se Ny kirkehist. Saml. VI, S. 743. Det synes herefter, som Eiler Ottesen Bang først er død efter 1614.

Han var gift, men Hustruens Navn kendes ikke. »Han lærte Biskoppens Tjenere at fiske.« 6. 11. 1654 døde han, 73 Aar gammel og efterfulgtes af sin Søn. Der har været Epitafium over ham i Kirken; og det her gengivne Billede af ham og hans Søn stammer rimeligvis fra dette.



ERIK NIELSEN ARENSBACH

Sognepræst til Asperup-Rørslev 1619—1654 og Sønnen

JACOB ERIKSEN ARENSBACH

Sognepræst samme Steds 1654—1675.

7. Jacob Eriksen Arensbach 1654—1675. Han kalder sig ogsaa med det latinske Navn: Aquilomontanus. Han var født 1627 og Student fra Slagelse 1651. 26. 10. 1654 blev han ordineret til Kapellan hos sin Fader med Ret til Succession og straks efter Sognepræst. Han døde 17. 10. 1675. 14. 9. 1656 ægtede han Ingeborg Madsdatter Hvid, Datter af Sognepræsten i Brænderup: Provst og Magister Mads Andersen Hvid og Hustru Dorothea . . . . 2 af deres Sønner blev Præster her paa Fyen. Siden ægtede han Dorthe Andersdatter fra Taasinge [i Følge A. Samsing i Ny kirkehist. Saml. VI, S. 733 og følg.].

8. Anders Madsen Hvid 1675—1679. Han var Svoger til sin Forgænger og havde først været Kapellan hos sin Fader i Brænderup og senere hos dennes Efterfølger, indtil han kom hertil 1675. Han døde allerede 17. 10. 1679. Han ægtede sin Tjenestepige: Johanne Lauridsdatter, der efter hans Død giftede sig [14. 1. 1681 paa Bubbelgaard] med Forpagteren paa Oregaard: Laurids Pedersen. Denne havde tidligere været gift med Præstens Søster: Anne Madsdatter Hvid, [† 23. 2. 1680]. Anders Hvid havde en Søn, der blev Præst i Haarslev (»Studeprovsten«)

9. Bertel Taulov 1679—1682. Han var født i Odense og Søn af Professor, Mag. Jørgen Bertelsen Taulov og Hustru Margrethe Jeremiasdatter [eller Jensdatter] Wulff. Student fra Odense 1670, Rektor i Middelfart og Sognepræst her 12. 12. 1679. Senere blev han tillige Provst. Hans Hustru hed Karen (eller Cathrine) Madsdatter Lime og var Datter af Præsten i Middelfart, Mag. Mads Mortensen Lime og Hustru Elisabeth Clausdatter Bang. Hendes Broder, der senere blev Præst i Middelfart, var gift med hendes Mands Søster (Halvsøster): Karen Jørgensdatter Taulov. En af Bertel Taulovs Sønner blev Præst. Bertel Taulov gav 2. 9. 1680 en Bondegaard til de fattige i Middelfart. Han døde 18. 2. 1682; han blev funden død paa Sengen om Morgenen, efter at hans Hustru havde gjort Barsel om Aftenen.

10. Hans Andersen Hem (1682—1701) var vistnok en Præstesøn fra Haarslev og havde været Skibs- eller Feltpræst, førend han 1682 kom hertil. Han døde 1701. Hans Hustru hed Kirstine Hansdatter Woller. En Søn Anders blev Præst i Udby og en Datter Catharina ægtede Eftermanden. 2 andre Døtre blev gift med Præster her paa Fyen.

11. Hans Jørgensen Mygind (1702—1721) var født i Gaarden Mygind i Asperup Sogn. Student fra Odense og ordineret hertil 1ste Søndag i Fasten 1702. Han var oprindelig forlovet med Pastor Hvalsøes Datter i Sandager, men »slog op med hende og gav hende Penge,« hvorefter han ægtede sin Formands Datter Cathrine Hansdatter Hem. De havde 9 Born, hvoraf levede 4 Dreng og 3 Piger. 2 af Sønnerne blev Præster her paa Fyen. Hans Mygind døde 1721; hans Enke ægtede senere Eftermanden.

12. Johan Simonsen Rasch (Rask) Aarhus (1721—1755) var født 11. 4. 1688 og Søn af Præsten i Halsted-Aunede: Mag. Simon Pedersen Aarhus. Student fra Nakskov, 1706, cand. theol. 4. 7. 1712 med laud, Hører i Nakskov, hvorfra han kom hertil 1721. Han ægtede Formandens Enke og døde 10. 7. 1755. Hans Hustru døde 17. 3. 1757, 70 Aar gammel [efter Wiberg: 24. 3. 1758]. De havde 2 Sønner og 1 Datter: Anna Margrethe Johansdatter Aarhus (Rasch), som ægtede Eftermanden.

13. Bertel Hermansen Clausen (1755—1795) var født i Ribe 24. 8. 1714 og Søn af Borger Herman Bertelsen Clausen og Hustru Anna Pedersdatter. Student fra Ribe 1736, cand. theol. 1739, udnævnt til Kapellan her med Ret til Succession 2. 9. 1740 og ordineret 23. 6. s. A. Aaret efter (8. 2. 1741) ægtede han Formandens Datter. 24. 7. 1771 blev han Provst. 28. 4. 1778 brændte Præstegaarden. Han døde 11. 5. 1795; hans Hustru var død 2 Aar i Forvejen (begravet 25. 2. 1793); de efterlod sig 7 Sønner og 4 Døtre. Bertel Clausen naaede at blive »Jubellærer«, idet han var Præst i over 50 Aar.

14. Claus Brandt (1795—1809) var født i Middelfart 22. 6. 1730 og Søn af Borger Laurits Brandt og Hustru Magdalene Eleonore . . . . Student fra Kolding 1749 og cand. theol. 1. 6. 1753 med non. 1750 var han bleven Degn i Baaring, men var tillige personel Kapellan her med Ret til Succession fra 3. 2. 1752 (ordineret 15. 2. s. A.) 29. 5. 1795 blev han Sognepræst. Han havde 14. 1. 1751 ægtet Anna Rosine Richter, som var født paa Hinds-gavl; de havde 2 Døtre og 5 Sønner, hvoraf en blev Præst. 30. 12. 1809 tog han sin Afsked, og døde 2 Aar efter 25. 10. 1811; han var bleven blind fra 1805. Ogsaa han var Jubellærer.

15. Erik Frisenberg Thorup (1809—1837). Han kaldedes hertil 17. 4. 1809 og ordineredes i Juni s. A. Han er født 10. 10. 1773 og Søn af Præsten i Vivild—Vejlby: Jacob Spjellerup Jensen Thorup og 2den Hustru Axilia Lene Sophie Eriksdatter Frisenberg; hans Fødsel kostede for Resten Moderen Livet. Student fra Viborg 1793, cand. theol. 16. 7. 1798 med laud; Hører i Viborg og Adjunkt 5. 9. 1806 og Overlærer 12. 6. 1807, hvorefter han kom hertil. 6. 7. 1809 ægtede han i Viborg Mathilde Kirstine Buch, Enke efter Stadsmusikant Rüdiger i Randers (siden Forpagter af Viskum). Hun døde i Odense . . . . De havde ingen Børn. Thorup døde 26. 2. 1837 og ligger begravet paa Asperup Kirkegaard. (Det var ham, der »opdagede« Professor Rasmus Nielsen i Roerslev.)

16. Jørgen Ludvig Brandt (1837—1844) var født 9. 1. 1788 og Søn af Præsten i Fausing—Aussing: Terkil Nicolai Brandt og 2den Hustru Bolette Møller, Student fra Aarhus 1810, cand. theol. 18. 7. 1818 med laud. 16. 12. s. A. udnævntes han til Sognepræst for Vindum og 21. 9. 1829 til Sognepræst i Fau-



sing-Auning efter sin Broders Død. Derfra kom han saa hertil 15. 4. 1837.

26. 3. 1819 ægtede han Elisabeth Gjørup, født i Viborg 1796 og Datter af Amtsforvalter, Justitsraad Michael Rodewald Gjørup og Hustru Arengaard Sophie Fønss. De havde 2 Døtre og 3 Sønner, hvoraf en Løv Præst her paa Fyen. Brandt døde Nytaarsaften 31. 12. 1844 og faar det Eftermæle, at han var »meget værdig og vakker.«

17. Mads Melbye (1845—1879) kaldedes hertil 20. 2. 1845. Han var født 18. 4. 1817 og Søn af Sognepræst i Middelfart: Thor Melbye og Hustru Caroline Christine Frederikke Maaløe. Student fra Odense 1835, cand. theol. 1. 7. 1840 med laud; Huslærer i Kiel og Flensborg, personel Kapellan til Vejle-Vester Egesborg 11. 4. 1844 og ordineret 15. 5. s. A. Derfra kom han saa hertil.

Melbye, som sluttede sig til den grundtvigske Retning indenfor Folkekirken, deltog i Appels Ordination paa Askov 30. 7. 1874. Derfor fik han ved Højesteretsdom af 18. 7. 1877 en Mulkt paa 100 Kr. samt Part i Sagens Omkostninger. Han har skrevet: Fortællinger af Kirkehistorien I—II [Erslew]. 17. 10. 1845 ægtede han sin Søsterdatter: Elisabeth Antoinette Louise Hansen, født i København 18. 2. 1822 og Datter af Overretsprøkurator Carl Møller Hansen og Hustru Viveke Margrethe Melbye. De havde 6 Sønner og 3 Døtre, hvoraf den ene ægtede hans Eftermand. Melbye døde 3. 1. 1877 og ligger begravet paa Asperup Kirkegaard. Han var en jævn og folkelig Mand, der efterlader sig et velsignet Minde i hele Vestfyen.

18. Søren Carl Christian Lassen 1879—1920. Han er Søn af Sognepræst til Østrup-Hjadstrup: Søren Peter Lassen og anden Hustru Mathea Christine Christensen og var født 2. 2. 1841. Student fra Odense 1860, cand. theol. 22. 1. 1867 med laud; Huslærer i Marslev Præstegaard, personel Kapellan i Ørsted her paa Fyen 20. 4. 1868 (ordineret 9. 12. s. A.), Hjelpepræst hos sin Fader i Østrup-Hjadstrup 1878 og senere i Oure-Vejstrup. Derfra kom han hertil 15. 5. 1879. Han tilhørte den grundtvigske Retning og var Medunderskriver af Askovadressen. 28. 10. 1879 ægtede han Karen Julie Frederikke Elisabeth Melbye, født her 29. 11. 1846 og død 2. 4. 1901. 1920 tog Lassen sin Afsked og flyttede til Nyborg, hvor han døde 11. 4. 1922. Begge Ægtefæller ligger begravede paa Asperup Kirkegaard i Svigerfaderens Familiegravelse. Lassen var 1909 bleven Ridder af Danebrog.

\*

Af Kilder er bl. a. benyttet: Wibergs Præstehistorie (der dog er unøjagtig for Tiden før 1660); A. Samsings Optegnelser i Ny kirkehist. Saml. VI, med Tilføjelser af Pastor Peder Jensen Wejlø (døde 1771 som Præst i Udby her i Vestfyen og derfor en ret paalidelig Kilde.) Enkelte Oplysninger skyldes Pastor Schovsbo i Nørre Aaby.