

## Fra det gamle Dallund.

Fra Partikulier Jacob Rasmussen, Tommerup, har vi modtaget følgende Rettelser og Tilføjelser til Artiklen om det gamle Dallund i sidste Aarboeg.

Sagnet om, at Fanden hentede Velbaarne Oberst Finecke († 13. 5. 1729) har aldeles ingen Betydning og passer ikke paa ham. Det samme fortælles ogsaa om Velbyrdige Eiler Høeg († 1660). Men med meget større Styrke siger Sagnet, at Fanden hentede Staldmester Etatsraad J. F. Haxthausen til Dallund (død i København 1719). — Billedet i Aarboegen af Oberst Finecke ligner ham ikke. Kun Rustningen synes at ligne Rustningen paa et Maleri af Obersten, der fandtes paa Dallund c. 1880—90. Oberst Finecke og Fru Clara Lewetzau gjorde ej Bønderne Fortræd og fik derfor før deres Død det Skudsmaal, at de var Gud velbehagelige. — Den omtalte graa Skytte var fra Sverrig kommen hertil sammen med Baron Blixen Finecke 1820. Efter Baronens Død 1829 forsvinder den graa Skytte. Rasmus Skyttes Enke var den gamle Abelone, der boede i en Gaard i Serup. To af Skytterne var fra Glavendrup. Den ene af dem hed Jens Knudsen († 1810). — Den kloge Frands i Rodstrup var Brøder til Degnen Niels Archtander Larsen i Skamby († 1853). Frands døde 1858. Han havde i sin Ungdom været Livtjener hos Baron\*) paa Dallund indtil 1801. Herefter bosatte han sig i Rodstrup og praktiserede baade som Doktor og Dyrlæge. De om ham nævnte Kunster om at malke af en Kniv og om Hønen med Kyllingerne er ikke udførte af ham, men af Enøjet Lars i Søndersø og Tømrer Hans Rasmussen i Gyrup. Derimod kunde Frands faa Tørvene til at komme af sig selv fra en Stue til en anden og springe op i Kakkellovnen. Dette Kunststykke udførte han nemlig for Malkepigerne i Hollænderiet paa Dallund.

---

\*) Kammerjunkeren Finecke døde 1801, saa det er vel hos ham og ikke hos Baron.