

Tilføjelser til en gl. Baag Herreds Slægt.

Af H. Hansen.

Nr. 16. *Anna Cathrine Madsdatter*. »Praktiserede som klog Kone.« Dette Udtryk er ikke korrekt. Sandheden heri er, at hun var kyndig i alle gamle Husraad; men da hun aldrig tog imod Betaling, kan der ikke tales om nogen Praktisering.

Nr. 24. Ved en nøjere Granskning af det gamle Mygindgaard-skøde har det vist sig, at den i 1570 afdøde Kvinde ikke hed Dorthe Jeppesdatter, men Dorthe Jeppiss s: Jeppe Hustru. Dette bevises ogsaa af, at hun kaldes Hans Ippsens Moder. Hun har da været en Søster til Claus Persen i Mygindgaard. Hendes Mand, Jeppe, har ikke boet i Mygindgaard, men snarere i Kærumgaard, hvor to af hans Sønner senere boede. Og Claus Persen maa have arvet Mygindgaard efter sin Fader, Peder, og det er altsaa denne, der har været g. m. Hans Andersens Datter. At virkelig Claus Persen har været af Hans Andersens Slægt, bevises ogsaa af, at der i Skødet tales om »Hans Majestæts Brev«, hvilket jo blev udstedt til Hans Andersen.

Nr. 32. En Broder til *Isak Jørgensen* var uden Tvivl Niels Jørgensen Mygind, der 1713 blev Sognepræst i Raabjerg (d. 1761). Han angives nemlig at være født i Mygind, Hølevad Sogn, 30/1 1675 som Søn af Jørgen Jensen og Cathrine Isaksdatter. Og da Isak Jørgensens ældste Søn hed Mourids, har Cathrine Isaksdatter sikkert været en Datter af Herredsfoged Isak Mouridsen i Assens. Om Jørgen Jensen har boet i Mygindgaard eller i en af de andre Gaarde, ved jeg foreløbigt ikke, men det kan vel oplyses gennem de gamle Matrikellister. — Isak Jørgensens Hustru hed Karen Nielsdatter. Tre Sønner: Mourids, Jørgen og Niels Isaksen. Fire Døtre: Gjertrud Isaksdatter, g. m. Hans Simonsen i Stubberup; Karen, g. m. Niels Jørgensen i Egerup; Kirsten, g. m. Peder Jørgensen i Bæring; Bodil, tidligt død.

Nr. 35. *Hans Clausen* i Mygind har vel været g. m. en Datter af sin Formand i Gaarden Siemen Andersen, som nævnes i Jordebogen af 1583.

Nr. 48. *Christian Clausen Bang* var fra sit 13de til sit 17de Aar »Oppasser ved de unge Grever af Rantzau, født paa Frederikslund, der dengang blev opdragne i Søllested. Han nød Undervisning med disse og blev konfirmeret i Søllested Kirke 1788.« — Om hans Enke hedder det i Nekrologen, at »skønt Livets Genvordigheder i høj Grad faldt i hendes Lod, lyste Glæde og Tilfredshed altid ud fra hendes Ansigt.«

Nr. 49. *Jacob Clausen Bang* kom i sit 12te Aar til Brahesborg, hvis Ejer, Grev Rantzau, antog sig ham og lod ham lære Jagten. Efter udstanden Læretid tjente han Greven i 25 Aar som

Jæger, og ved sin ærlige og aabne Karakter, sin Troskab og sin muntre Lune vandt han Grevens Venskab og Fortrolighed og fik derved en betydelig Indflydelse, som han brugte til Gavn for Godsets Bønder.

Nr. 55. Stykket om Svenskekrigen er ikke afskrevet direkte efter Kirkebogen, men efter Thor Meelbye, Bloch og A. Jensen. Da det har vist sig, at der i disse Kilder findes flere mindre Fejl henvises Læserne til den korrekte Afskrift, som R. Jørg. Jensen har givet i Aarbogen for 1915, hvilken Artikel jeg dengang uheldigvis ikke kendte. De betydeligste Fejl er, at det ikke var Hedrich Christensens Kone, men hans Barn, der blev begravet 8/12 1659, og at Poul Møllers Søn ikke hed Erik, men Jens. (Tilbagevisningen i Nr. 80 bortfalder derfor.)

Nr. 77 c, 3. Mette Kirstine Hansen er Datter af Hans Carlens andet Ægteskab.

Nr. 96. Broder til Jørgen Jørgensen Bang og Anders Jørgensen Bang er Oluf Jørgensen Bang, f. i Assens c. 1625, Hører Assens 1652, Sognepræst i Højen 1654, d. 1682.

Nr. 100 a. Hans Hansen Thorøe var ikke en Dattersøn af Mourids Isaksen.

Nr. 101 i. Hans Jensen. Om ham et Mindeskrift af Jørgen Banke

Nr. 109 c, 3. Lars Larsen bor nu i Dærup, er g. m. Marie Schneller, f. i København.

Nr. 111. Find Pedersen boede ikke i Søllested, men i Bukkerup

Nr. 134 b. Der er nu fundet en sikker Tradition for, at Mac Jensens Hustru var »en Taterske«, og at hendes Navn var *Christiane* Johansdatter, saa at det er fejlagtigt, naar hun i den ene Kirkebog kaldes Johanne Cathrine; men hun har vel nok hedde Johanne Christiane.

Nr. 145 og 147. Det var ikke Rasmus Larsen, men hans Broder Espen Larsen (Nr. 144 c), der arvede Fødegaarden. Rasmus Larsen foretrak nemlig at blive Husmand, og han fik saa Hus i Skovkrogen. Men han har vistnok i nogen Tid, før han tog denne Bestemmelse, bestyret Gaarden for sin Moder.

Nr. 153. Kirsten Jørgensen er født 1851.

Nr. 156, Anmk. Hr. cand. jur. Albert Nielsen beder mig meddele, at hans Stamtavle over Slægten Gleerup kun er en Videreførelse af en ældre Stamtavle, som hans Farbroder, Sognepræst A. H. Nielsen, har udarbejdet.

Nr. 181. Drudslægten. Her synes at være Grund til at opstille følgende Stamtavle: 1. Jens Drud, Gmd. i Ebberup 1581 (boede dog ikke i Drudgaarden). 2. Niels Jensen Drud, g. 1591 med en Datter af Rasmus Thuesen. 3. Rasmus Nielsen Drud, f. c. 1599. 4. Rasmus Rasmussen Drud, f. c. 1620, g. m. en Datter af Anders Thuesen. — For denne Hypothese taler bl. a. Rasmus Rasmussen Druds Børns Navne: Jens, Niels og Rasmus.