



Navne paa Bestyrelsens Medlemmer.

Hmd. *Martin Rasmussen*, Tarup pr. Aarslev.

Skolebestyrer *Skriver*, Glamsbjerg.

Gaardejer *Skovhøj*, Norup pr. Otterup.

Sognefoged *Ras. Jørgensen*, Tarup pr. Odense.

Lærer *Jørgen Nielsen*, Nørre Lyndelse pr. Aarslev.

Redaktør *Høj-Jensen*, »Odense Avis,« Odense.

Gaardejer *M. K. Rasmussen*, Thorup pr. Skamby.

Lærer *Ellebjer*, Allerup pr. Højby.

Højskoleforstander *R. Nielsen*, Særslev pr. Jullerup.

Pastor *Ingomar Petersen*, Tommerup pr. Knarreborg.

Lærer *Elling*, Søndersø pr. Odense. Sekretær.

Skovrider *Lykke-Meyer*, Søndergaard pr. Aarup. Kasserer.

Proprietær *F. Hjort*, Baagegaard pr. Tommerup. Formand.

Tillige
i
Skrift-
udvalget



Indledning.

Historisk Samfund for Odense og Assens Amter blev stiftet paa et Møde i Fyns Forsamlingshus i Odense den 13. December 1912, og ved samme Lejlighed blev de Mænd, hvis Navne findes paa den foregaaende Side, satte ind i Bestyrelsen. —

Fynboerne, som ellers har Ord for altid at være blandt de første, synes i dette Tilfælde — for Nordfyns Vedkommende — at være kommen noget bag efter. Vel har Tanken om Dannelsen af et historisk Samfund i vor Landsdel heller ikke været helt ukendt, eftersom her allerede i Aaret 1908 blev gjort gentagende kraftige Forsøg paa at faa en Sammenslutning paa det historiske Omraade, ligesom i Landets øvrige Amter. men det lykkedes ikke, og Tanken maatte opgives paa Grund af Mangel paa Tilslutning.

Imidlertid indbød Gaardejer M. K. Rasmussen fra Thorup pr. Skamby, gennem Dagbladene alle interesserede til det ovennævnte Møde i Odense den 13. December 1912. Dette Møde var meget faatalligt besøgt, men en stor Del af de mødte udtalte sig om deres levende Interesse for Sagen med stor Begej-

string, og alle vare enige om med Iver at ville arbejde for Tilslutning til Samfundet, som saaledes blev stiftet.

Det næste offentlige Møde afholdtes i Fyns Forsamlingshus i Odense, hvor Folketingsmand Dr. H. L. Møller holdt Foredrag om »Bevarelsen af vore historiske Mindesmærker«, hvilket Foredrag findes gengivet her i Aarbogen. Dette Møde var ret godt besøgt, ligesom det næste Møde, som afholdtes 4. April paa Grand Hotel i Odense. Til dette Møde havde Bestyrelsen forgæves henvendt sig til 3 Foredragsholdere, der alle var forhindrede, og den ene i sidste Øjeblik, hvorfor Formanden blev nødt til at tage Affære og efter nogle indledende Bemærkninger om Samfundets Stilling i Øjeblikket, holdt et Foredrag om afdøde Etatsraad Hofman (Bang) til Hofmansgave.

Mødet fik betydelig Interesse derved, at en Søn af den i Foredraget omtalte, nemlig Hofjægermester Hofman (Bang) til Hofmansgave, var til Stede og tog Anledning til at supplere Formandens Foredrag ved Oplysninger om den historiske Baggrund for hans Faders Liv og Virksomhed.

Saa vel ved dette, som ved det forrige Møde, indmeldte der sig flere Medlemmer i Samfundet, der nu allerede er naaet saa vidt, at man med god Grund kan se Fremtiden i Møde med Fortrøstning.

Vi har haft den store Glæde og Tilfredsstillelse paa Ansøgning til Fyns Stifts Patriotiske Selskab at faa Tilsagn om et Bidrag paa 50 Kr. for i Aar — et Bidrag, som der er nogen Grund til at tro, ogsaa kan erholdes ad Aare.

Udvalgets Haab er nu, at alle Medlemmerne, som hidtil, vil arbejde ihærdigt for Tilslutning af nye Medlemmer, saaledes, at Samfundet kan faa den Støtte fra alle interesserede gode Mænd og Kvinder, som Sagen, det arbejder for, virkelig fortjener.

Samfundet ønsker sig repræsenteret i alle Købstæder og Sogne ved een eller flere Tillidsmænd, som har særlig Interesse og Forstaaelse af de Ting, som Samfundet arbejder for; hvilke i det væsentligste kan sammenfattes i: »Bevaring af historiske Minder i vort Land, specielt hvad der knytter sig til den Landsdel, vi beboer, Odense og Assens Amt.« Og derindenfor kan vi tænke os mange Begivenheder, hvad enten de nu knytter sig til By eller Land, Borg eller Hytte, Sted eller Personer, disses

iv og Gerning set fra forskellig Side, Personhistorie og Genealogi, Stamtavler og Ahnetavler.

Skriftudvalget beder meget indstændigt Medlemmer og Ikke-Medlemmer, der har noget paa Hjertet, som berører paapegede historiske Emner i vor Landsdel eller ligger inde med gamle Papirer eller Dokumenter af væsentlig historisk Betydning, om, at stille saadanne til Aarbogens Raadighed. Efterhaanden som vi faar Raad dertil, vil vi honorere Bidragene efter vor Evne og dissers Fortjeneste. —

Her i Aarbogen vil saadanne gode Ting være bevaret mod Forglemmelse.

Medlemsbidraget er 2 Kr. om Aaret, og Medlemmerne faar herfor Aarbogen og fri Adgang til alle Møder, som Samfundet lader afholde.

Efter at vi nu 3 Gange har afholdt Møder i Odense, vil Samfundet Tid efter anden ogsaa lade afholde Møder i de andre Købstæder i Amterne og saadanne Steder paa Landet, hvor det maa findes at være formaalstjenligt.

Vignetterne her i Aarbogen er velvilligst overladt Udvalget af Hr. Forlagsboghandler Milo, Odense, og er paa Omslaget en Gengivelse af Knud den Helliges Sigil, som det findes under Gavebrevet til Lunds Domkirke af Aar 1085. Indskriften: »Presenti regem signo cognosce Cnutonem«, ☉: Kend paa nærværende Tegn Kong Knud«. Paa Tittelbladet findes samme Sigils anden Side, hvis Omskrift lyder saaledes: »Hic natum regis Magni sub nomine cernis«. ☉: »Her skuer Du under Navnet Magnus' Søn«. — Svend Estridsøn kaldes nemlig i Diplomer og paa Mønter »Magnus«. Grunden hertil vides ikke; man formoder, at han har antaget dette Navn af Taknemmelighed mod sin Velgører Magnus den gode.*)

Side 3 findes Billeder af *Fenrisulven*, *Tyr*, *Odin* og *Vidar*. Side 5 findes gengivet et Billede forestillende *en Munk*, der sidder med Kутten paa og skrivende i sin Klostercelle. Munkenene har jo Fortjenesten af at være blandt vore aller første Historieskrivere. Og endelig findes Side 8 et Billede af *Krypten i St. Knuds Kirke* i Odense med *St. Knuds* og *Benedikts* Kister.

Skriftudvalget.

*) A. Fabricius' Danmarkshistorie.